

In naam van Oranje

In 1572 was de Tachtigjarige oorlog al vier jaar aan de gang. En er werd niet echt gewonnen. De Spaanse troepen onder leiding van de generaal Don Alvares de Toledo, oftewel Alva, wonnen elke slag.

Willem van Oranje was jaren bezig om geld te verzamelen om een leger samen te stellen en hij werd geholpen door de Watergeuzen. Dit waren piraten die in hun schepen alle schepen die voor de Koning Filips II voeren, aanvielen en plunderden. De buit werd verkocht en het geld ging naar Willem van Oranje. Die betaalde daar zijn leger van.

De Watergeuzen voeren met een grote groep schepen door de Noordzee toen ze plotseling in een grote storm terecht kwamen. Ze waren eigenlijk op weg naar Egmond en Bergen, maar toen de storm voorbij was bleken ze voor de belangrijke vissersstad Den Briel te liggen. Het was 1 april 1572. En daar begint het verhaal van dit lied. Want de Geuzen hebben besloten de stad aan te vallen en te bezetten.

In naam van Oranje In naam van Oranje, doe open de poort! De watergeus ligt aan de wal De vlootvoogd der Geuzen, hij maakt geen akkoord Hij vordert Den Briel of uw val Dat is het bevel van Lumey op mijn eer En burgers, hier baat nu geen tegenstand meer De watergeus komt om Den Briel! De watergeus komt om Den Briel!	De inwoners van Den Briel merken dat er een groot aantal Geuzenschepen voor de haven van hun stad liggen. En de baas van de Geuzen, Admiraal Lumey, vertelt hen dat hij de stad in komt nemen. En verzetten is zinloos. Hij heeft gehoord dat er geen Spanjaarden in de stad zijn om de stad te verdedigen, die zijn allemaal ergens anders. Dus Den Briel is een makkelijke prooi.
De vloot is met vijfduizend koppen bemand De mannen zijn kloek en vol vuur Een ogenblik nog en zij stappen aan land Zij wachten bericht binnen 't uur Gij moogt dus niet dralen, doe open die poort Dan nemen de Geuzen terstond zonder moord Bezit van de vesting Den Briel! Bezit van de vesting Den Briel!	De inwoners krijgen een uur de tijd om zich over te geven. Als ze te lang wachten dan komen de stoere Watergeuzen van hun schepen en dan zullen ze die Briellenaren een lesje leren. Dus denk goed na, anders zullen er doden vallen!
Komt, geeft de verzek'ring, ik moet spoedig terug De klok heeft het uur reeds gemeld Ik zeg 't U, geeft gij mij de sleutels niet vlug Dan is reeds uw vonnis geveld De wakkere Geuzen staan tandknarsend daar Zij wetten hun zwaarden en maken zich klaar En zweren: "Den dood of Den Briel!" En zweren: "Den dood of Den Briel!"	Maar er wordt lang over vergaderd door de burgemeester en zijn wethouders. Men twijfelt en weet het niet goed. Maar schiet op, het uur is al voorbij! Die Geuzen staan klaar om te vechten. Hun zwaarden zijn scherp en ze worden steeds

In naam van Oranje

	kwaaiër. En ze roepen allerlei bedreigingen.
Hier dringt men naar buiten, daar schuilt men bijeen En spreekt over Koppestocks last "De stad in hun handen of anders de dood" 't Besluit tot het eerste staat vast! Maar nauw'lijks is hiermee de veerman geveleid Of Simon de Rijck heeft de poort gerammeid En zo kwam de Geus in Den Briel! En zo kwam de Geus in Den Briel!	De inwoners worden steeds zenuwachtiger. De man die de boodschap naar de Geuzen moet overbrengen is veerman Koppestock. En het duurt maar en het duurt maar. En dan hebben de Geuzen er genoeg van. Ze hebben lang genoeg gewacht. De Geus Simon de Rijck pakt een lange paal. En samen met een stel stoere sterke Geuzen neemt hij een aanloop en ramt de poort van de stad met paar flinke beuken kapot. En zo werd Den Briel ingenomen!

De inname van Den Briel komt voor iedereen als verrassing. Voor de bevelhebber van de Spaanse troepen, Alva. Maar ook voor de bevelhebber van de Nederlandse legers, Willem van Oranje.

Alva probeert de stad nog terug te krijgen, maar dat mislukt. De Geuzen krijgen steeds meer land in handen. Ook in West-Friesland nemen de Geuzen steden in bezit (Hoorn, Enkhuizen en Medemblik).

Eindelijk geloven de mensen weer in de overwinning en steeds meer steden besluiten Willem van Oranje te steunen. De inname van Den Briel op 1 april 1572 is een belangrijke datum voor de opstand. De strijd zal nog lang duren, maar er is hoop dat het gaat lukken!

Een leuk weetje:

Men zegt wel eens "Op 1 april verloor Alva zijn bril". Eigenlijk is dat een rijmpje om te zeggen dat op 1 april Den Briel werd ingenomen door de Geuzen en dat de Spanjaarden daar verloren.