

## **De Zilvervloot (Piet Hein!)**

Heb je van de Zilveren Vloot wel gehoord  
De Zilveren Vloot van Spanje?  
Die had er veel Spaanse matten aan boord  
En appeltjes van Oranje!  
Piet Hein, Piet Hein, Piet Hein zijn naam is klein  
Zijn daden bennen groot, zijn daden bennen groot  
Hij heeft gewonnen de Zilvervloot!  
Hij heeft gewonnen de Zilvervloot!

Zei toen niet Piet Hein, met een aalwaerig woord:  
"Wel, jongetjes van Oranje  
Kom, klim 'reis aan dit en dat Spaansche boord  
En rol me de matten van Spanje!"  
Piet Hein, Piet Hein, Piet Hein zijn naam is klein  
Zijn daden bennen groot, zijn daden bennen groot  
Hij heeft gewonnen de Zilvervloot!  
Hij heeft gewonnen de Zilvervloot!

Klommen niet de jongens als ratten in 't want  
En vochten ze niet als leeuwen?  
Ze maakten de Spanjers duchtig te schand'  
Tot in Spanje klonk hun schreeuwen  
Piet Hein, Piet Hein, Piet Hein zijn naam is klein  
Zijn daden bennen groot, zijn daden bennen groot  
Hij heeft gewonnen de Zilvervloot!  
Hij heeft gewonnen de Zilvervloot!

Kwam er nu nog eenmaal zo'n Zilveren Vloot  
Zeg, zou jullie nog zo kloppen?  
Of zoudt gij u veilig en wel buiten schoot  
Maar stil in je hangmat stoppen?  
Wel, Neerlands bloed  
Dat bloed heeft nog wel moed!  
Al bennen we niet groot, al bennen we niet groot  
We zouden winnen de Zilvervloot  
Wij zouden winnen de Zilvervloot! (3 x)