

Alkmaars Stedelied

Heel veel steden hebben een eigen lied, een soort van volkslied. In Alkmaar gaat dat lied over de strijd tegen de Spanjaarden. De Spanjaarden wilden de stad veroveren, maar werden door de Alkmaarders en de Watergeuzen verslagen. Op 8 oktober 1573 waren de Spanjaarden bij Alkmaar verdwenen. Alkmaar was de eerste stad in de Tachtigjarige oorlog die Spanjaarden uit de stad hebben gehouden. Bij Alkmaar begon de Victorie! Daar gaat dit lied over. Over een belangrijke gebeurtenis in de geschiedenis van Alkmaar en Nederland. En iedereen moet dat weten!

Wie heeft van Alkmaar niet gehoord? Van 't strijden aan de Friese poort Voor meer dan zes maal vijftig jaren? Voor meer dan zes maal vijftig jaren, Toen Spanje's lust naar Hollands bloed Beteugeld werd door Alkmaars moed Die doodsangst joeg in 's vijands scharen. Die doodsangst joeg in 's vijands scharen.	Jullie hebben allemaal wel van Alkmaar gehoord toch? Maar wist je dat er in 1573, in de Tachtigjarige Oorlog heel hard gevochten is? Dat gebeurde vooral bij de Friese Poort, daar waar nu de Friese Brug is Inmiddels is dat meer dan 9 maal 50 = 450 jaar geleden. Toen wilde Spanje het land terugveroveren op de Geuzen en de soldaten van Willem van Oranje. Maar dat mislukte bij Alkmaar, Het lukte ze niet om de stad te veroveren. Er werd zo hard teruggevochten dat de Spanjaarden er doodsbang van werden.
Dat leert g' uit 's Lands Historie: Van Alkmaar de Victorie. Dat leert g' uit 's Lands Historie: Van Alkmaar de Victorie.	Het was een belangrijk moment in de Tachtigjarige oorlog. Alkmaar was de eerste stad die de Spanjaard tegen wist te houden. En dat moet iedereen weten en onthouden!
Dirk Duivel en held Cabeljauw Der zes maal sterker macht te gauw En Steenwijk met zijn hand vol braven En Steenwijk met zijn hand vol braven Staan in de strijd als leeuwen pal En storten Spanje van stads wal: De Bloedvaan ligt in 't stof begraven De Bloedvaan ligt in 't stof begraven	De baas van de Watergeuzen in Alkmaar was Jacob Cabeljauw. Bij de Friese Poort was Dirk Duyvel de baas van de soldaten. Bij de Rode Poort, er vlak naast, was Coenraad van Steenwijk de baas. En zij hebben met de bevolking van Alkmaar en de Watergeuzen keihard gevochten op de Spanjaarden tegen te houden. Ze waren stoer, vochten hard en ze gooiden alles in de strijd om te winnen! En het lukte! De Spanjaarden werden van de stadsmuur gegooid en hun aanvalsvlaggen lieten ze tijdens hun vlucht achter.
Dat leert g' uit 's Lands Historie: Van Alkmaar de Victorie. Dat leert g' uit 's Lands Historie: Van Alkmaar de Victorie.	Dus, je weet het! Onthou dat Alkmaar heeft gewonnen en als eerste stad de Spanjaarden heeft weten te verjagen. Bij Alkmaar begon de Victorie!